

#12

Døden

Når et menneske dør, hvad bliver der så af vedkommende? Vi ved noget om livet, om hvad det er, og hvad det betyder. Men hvad i alverden sker der med os, når vi dør? Hvor går vi hen? Himlen? Helvede? Skærsilden? Limbo? Hvad venter os i fremtidens skygge?? Hvad med vore kære, som er døde? Siden vi ved, at Bibelen er Guds ord, skal vi så ikke vende os til denne pålidelige informationskilde? Bibelens lære angående døden er konsistent og ikke forvirrende. Der kan være nogle overraskelser. Men dens svar er fornuftige, tilfredsstillende, og bedst af alt fortrøstningsfulde.

1. Hvordan refererer Jesus til døden? Joh 11,11-14

2. Hvordan refererer Det Gamle Testamente til døden? 5 Mos 31,14-16; 2 Sam 7,12

3. Hvordan forstod Paulus dødens tilstand i forbindelse med genopstandelsen? 1 Thess 4,15,16; ApG 13,36

4. Hvad med Daniel i det Gamle Testamente, hvordan forstod han døden og genopstandelsen? Dan 12,2

5. Hvad lærte Jesus angående døden og genopstandelsen? Joh 5,28-29

6. Hvem alene er udødelig? 1 Tim 6,14-16; 1 Tim 1, 17

7. Hvordan beskrives mennesket i sammenligning med Gud? Rom 1,23

8. På hvilket tidspunkt bliver et menneske udødeligt? 1 Kor 15,51-54

Bibelen beskriver døden som søvn mere end 50 gange. For at forstå dødens eller "søvn/hvilens" tilstand, må vi først forstå livets tilstand.

9. Hvilke to elementer forenede Gud, for at gøre mennesket til en levende sjæl? 1 Mos 2,7

10. På hvilken måde sker den proces baglæns, som Gud anvendte, da han lavede et levende menneske? Sl 104,29

11. Kan et menneske dø? Ez 18,20

12. Hvad bliver tilbage, når livet er slut? 1 Mos 3,19

13. Hvordan definerer Bibelen "liv"? Job 27,3

14. Hvad sker der, når livsånden går tilbage til Gud? Job 14,10-12

Gud anbragte ikke en levende sjæl i Adam. Adam blev levende, som et resultat af kombinationen af kroppen plus livsånde fra Gud. Når en lyspære bliver forbundet med elektricitet, bliver der lys. Ingen putter lys ind i lyspæren. Det er resultatet af en forening af de to komponenter. Når vi tager elektriciteten bort, holder lyset op med at eksistere. Ifølge Bibelen er sjælen en kombination af legeme plus livsånde. Når livsånden (livskraften) forlader legemet, holder sjælen op med at eksistere.

JORD + LIVSÅNDE = LEVENDE MENNESKE
SJÆL – LIVSÅNDE = JORD

15. Hvor meget ved et menneske, når det er dødt? Præd 9,5,6,10

16. Kan de døde lovprise Gud? Sl 115,17

17. Kan en død person komme tilbage til sit hjem som en “ånd der har forladt kroppen” – et genfærd? Job 7,9,10

Som vi har lært tidligere, kan mange dæmoner udføre mirakler, hvoraf ikke så få er at personificere afholdte døde. Følgende historie blev fortalt af en evangelist, der havde prædiket om de dødes tilstand. Efter mødet så en af tilhørerne en, der så ud som hans afdøde kone. Hun havde den samme stemme og opførsel som hustruen. Overbevist om Bibelens lære sagde han til sin ”hustru” at hun skulle forsvinde i Jesu Kristi navn, og hun forsvandt og forvandlede til en dæmon. Der er udelukkende sandhed i Guds ord.

Konklusion: Så når et menneske dør, lever vedkommende ikke et andet sted. Han/hun er ikke i himlen, ikke i helvede og ikke i skærsilden. Han/hun er slet ikke i live noget sted, eller i en eller anden tilstand. Han/hun befinder sig i en tilstand af søvn eller ubevidsthed. De døde hviler stille i deres grave indtil Jesus kommer. Når vi standser op og tænker det igennem, hvordan kunne dette gøres bedre? Som altid har Gud ordnet det sådan, som det er bedst. I stedet for at tillade den afdøde at kigge ned fra himlen og se den sorg og lidelse, som hans eller hendes død har forårsaget - i stedet for at tillade den afdøde mand eller hustru at se sin partnerhurtigt overføre sin kærlighed til en anden - i stedet for at tillade forældre at være vidne til deres børns lidelser og problemer, har Jesus ordnet døden, så det er en kort og ubevidst søvn. De afdøde lider ikke noget, fordi de ikke mærker tiden, der går. De falder i søvn, og et øjeblik efter (eller sådan føles det,) vågner de og bliver forenet med deres elskede og Jesus.

NØGLE TIL LEKTIE #12

Sp. 1 – Som en søvn

Sp. 2 – Som en søvn

Sp. 3 – Søvn indtil genopstandelsen

Sp. 4 – Søvn indtil genopstandelsen

Sp. 5 – Hvile i graven indtil genopstandelsen

Sp. 6 – Gud

Sp. 7 – Dødeligt

Sp. 8 – Ved genkomsten eller genopstandelsen

Sp. 9 – Støv og Guds livsånde

Sp. 10 – Når Guds livsånde fjernes: de dør og bliver til jord igen

Sp. 11 – Ja

Sp. 12 – Jord

Sp. 13 – Guds livsånde

Sp. 14 – Han dør og bliver jord igen.

Sp. 15 – Ingenting

Sp. 16 – Nej

Sp. 17 – Nej

