



## Lektie 2

### HVORFOR VI BEHØVER JESUS

Har du nogensinde prøvet på at være god? I lang tid? Det er svært, er det ikke? Det er fordi vi er født med et problem, som kun Jesus kan hjælpe os med. Lad os vende os til Biblen og se, hvad den siger om dette problem.

**1. Hvem skabte mennesket (1 Mos 1,27) \_\_\_\_\_**

**2. Hvad blæste Gud i mennesket efter at han havde formet det?  
(1 Mos 2,7)**

---

*Bem.: Gud skabte os alle af Adam, det første menneske. Det er, fordi han lavede ham, så han var i stand til at få børn. Vi kan faktisk sige, at Adam er tip-tip-tip-oldeforfader til os allesammen.*

**3. Hvad var det, Adam ikke måtte spise, efter at Gud satte ham og hans kone i Edens Have? (1 Mos 2,16-17)**

---

*Bem.: Gud satte træet i haven af en helt særlig grund. Han gjorde det for at vise, at han gav Adam og hans kone lov til selv at bestemme, hvad de ville vælge. Han tillod dem at adskille sig fra ham, selvom det gjorde ondt på ham og han blev ked af det. Han ville ikke tvinge dem til at elske eller adlyde ham.*

**4. Eftersom vi allesammen er i slægt med Adam, hvor mange blev der så berørt af hans synd? (Rom 5,12) \_\_\_\_\_**



*Bem.: Da Adam var ulydig over for Gud, blev der lagt afstand mellem Gud og Adam og hans kone ..., der skete noget med dem. Hele deres natur ændredes! I stedet for at være hellige og gode, blev deres natur selvisk. Og fordi vi alle nedstammer fra Adam, blev denne natur videregivet til os. Vores natur nu er anderledes end den var dengang, Gud skabte os.*

**5. Er der nogen af os, der er gode i Guds øjne, efter at Adam har syndet? (Rom 3,10; Præd 7,20)**

---

*Bem.: Det forekommer ikke retfærdigt, vel, at Adams synd skulle falde på alle os, men det er, fordi vi arvede hans syndige natur. Vi har måske arvet blå øjne efter vores far og mor eller måske endda et musisk talent eller vore personligheder. Således har vi også arvet noget efter vores gamle tip-tip-tip-oldeforfader Adam. Vi har allesammen arvet hans "syndige natur".*

**6. Hvis vi sammenligner os med små får, hvilke to måder kan man så beskrive os på? (Es 53,6)**

1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_

*Bem.: Det var ikke vores skyld, at vi blev født med en syndig natur, og Gud er ikke vred på os for det. I stedet gjorde hans store kærlighed til os, at han kom ned for at frelse os.*

*Hvis du havde en hund, som du opdrættede, og den fik hvalpe, og alle disse hvalpe blev født vanskabte, ville du så blive vred på de små uskyldige hvalpe? Nej, selvfølgelig ikke; og sådan er det også med Gud. Han skabte os, men på grund af Adam blev vore hjerter født "vanskabte". Han besluttede derfor at følge en plan, så vi allesammen kunne blive frelst.*

**7. Kan vi ikke være gode, hvis vi prøver på det rigtig meget? (Jer 13,23)** \_\_\_\_\_



*Bem.: Lige meget hvor meget vi selv prøver på at være gode – så kan vi ikke! Nogle af os ser ud til at være bedre end andre, men ingen af os bliver nogensinde gode nok til selv at finde vejen til Himlen.*

**8. Hvad er det eneste, der virkelig kan befri os fra vort syndeproblem? (Joh 8,32)** \_\_\_\_\_

*Bem.: Problemet er, at vi ikke tror, at vi har et problem. Vi sammenligner os tit med andre for at vi skal se bedre ud end de.*

*Lad os sige, at tre af os skyder pile mod et mål oppe i luften. En pil når måske 25 meter op i luften. En anden måske kun 2-3 meter, hvorimod den tredje af os skyder sin pil hele 50 meter op imod målet. Ingen kan nære tvivl om, at den tredje er vinderen; men hvad, hvis målet var ... solen! Er det så ikke helt lige meget, hvad for en af vores pile der nåede længst? Der er ingen af os, der nogensinde kan blive god nok til at komme i Himlen i egen kraft.*

*Vi ved ikke, at vi har det problem, før Gud fortæller os det. Vi kan ikke forandre os selv, lige meget hvor meget vi prøver. Vi kan kun gå til Jesus for at bede om hjælp til det.*

**9. Hvem er den eneste, der kan gøre os frie fra syndens slaveri? (Joh 8,36)**

\_\_\_\_\_

**10. Hvorfor kom Jesus til verden? (1 Tim 1,15)** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

*Bem.: Der er kun én grund til, at Guds ord fortæller os, at vi er syndere, og det er den, at vi skal se, hvor meget vi har brug for ham. Den næste lektie handler om, hvordan Gud frelste os, og hvor gode nyheder det er for os.*



***Konklusion: Gud skabte mennesket til at være fuldkomment. Men da Adam var ulydig og adskilte sig fra Gud, ændredes hele hans natur fra en, der var hellig og god til en, der var selvisk. Da Adam er vores tip-tip-tip-oldeforfader, blev vi også født med Adams egoistiske natur. Det er derfor, vi gør onde ting. Gud er ikke vred på os, fordi vi er født selviske, men han ønsker at hjælpe os ved at give os alt det, vi har brug for, når vi vender os mod ham.***

**Kære Gud,**

**Tak, fordi du viser mig, at jeg har et syndeproblem. Jeg er så glad, fordi du ikke er vred på mig og fordi du elsker mig og vil hjælpe mig. Hjælp mig, så jeg kan lære at have mere tillid til dig.**

**Din ven \_\_\_\_\_**



## **NØGLE TIL LEKTIE 2**

**Sp. 1 - Gud**

**Sp. 2 - Sin livsånde**

**Sp. 3 - Frugten af træet til kundskab om godt og ondt**

**Sp. 4 - Alle**

**Sp. 5 - Ingen**

**Sp. 6 - 1 . Vi flakkede alle om som får  
2. Vi vendte os hver sin vej**

**Sp. 7 - Det kan vi ikke**

**Sp. 8 - At lære sandheden at kende**

**Sp. 9 - Jesus**

**Sp. 10. For at frelse syndere**