

# #25

## Kristen levestandard

Bibelen forklarer ikke alene evangeliet for os, men den demonstrerer også den kristne levestandard. Når vi tager imod Kristus, kaldes vi for "Kristi ambassadører". Det vil sige, at vi er omvandrende vidnesbyrd, som viser Guds tilstedeværelse i vore liv. Folk har brug for at se "Kristus" i os. Dette kan kun opnås ved Helligåndens tilstedeværelse i vore liv, og det tager tid. Ikke desto mindre ønsker Gud, at vi kender og forstår hans livsprincipper. I denne lektie vil vi udforske, hvad disse bibelske principper er, og hvordan vi kan forholde os til dem.

**1. Hvad instruerer Paulus de troende i Korinth til at gøre? Rom 12,2**

---

**2. Hvad lærer Johannes os angående verden? 1 Joh 2,15**

---

**3. Hvilke er de tre områder, som Johannes specifikt siger, man specielt skal vogte sig for? 1 Joh 2,16**

**a.**

---

**b.**

---

**c.**

---

*Verdslighed er alt, der er motiveret af selviskhed. Vor motivation er vigtig i Guds øjne og er centrum for alt, hvad vi gør.*

**4. Er verdslighed et karaktertræk som kun ses hos ikke-kristne? 1 Kor 3,1-3**

---

**5. Hvad er nogle andre tegn på, at man har en syndig natur eller lever "i verden"? Gal 5,19-21**

---

*Helliggørelse, eller at blive gjort hellig af Gud, er en proces, der tager tid. I dette skriftsted skriver Paulus til korintermenigheden, som han bragte til tro på Jesus ti år tidligere. Han fortæller dem, at de nu burde være blevet modne kristne.*

**6. Hvordan vokser man til at blive en moden kristen? Gal 5,16-18**

---

*Vi "lever i ånden" ved at holde tæt forbindelse med Gud gennem bøn, ved at læse hans Ord og overgive vore hjerter og liv til ham dagligt. Kun på den måde kan Helligånden fortsætte sit arbejde i os.*

*"De, som i deres hjerte skaber plads for Jesus, vil komme til at erfare hans kærlighed. Alle de, som længes efter at blive Gud lig i karakter, vil få deres ønske opfyldt. Helligånden lader aldrig den sjæl være uden hjælp, som ser hen til Jesus. Han tager af det, som tilhører Kristus, og viser sjælen det. Hvis blikket stadig er fæstet ved Kristus, hører Åndens arbejde ikke op, før sjælen er omdannet i Kristi billede." (Den Store Mester, s.200)*

**7. Hvilke egenskaber kendetegner bl.a. den Ånd, som bor i os? Gal 5,22-25**

---

*Bibelen indeholder mange formaninger til den troende. Mange af disse tilhørte den kulturramme, som gjalt dengang. For eksempel i 1Tim 2,8-10 (engelske*

version), står der skrevet, at kvinder ikke skulle flette deres hår. Hvad skade kan det gøre? I Paulus' dage var det kun prostituerede, som flettede deres hår og bar mange juveler. Dybest set er det, Paulus siger, at Guds børn ikke skulle klæde sig som prostituerede. Så i stedet for at opstille "regler", er det bedre med "principper". Et princip rækker ud over kultur og tid. Det skærer lige ind til sagens kerne. I denne lektie vil vi se på fem grundprincipper.

## **Fem Grundprincipper for det Kristne Liv:**

- 1. Motivation– hvorfor gør du det? Hvem får æren eller opmærksomheden? 2 Kor 5,14-15**
- 2. Forhold– du prioriterer andre og deres behov højere end dine egne. 1 Kor 10,24; 1 Kor 9,22**
- 3. Prioriteter – hvad er vigtigst, det ydre eller det indre? Bruger vi mere tid på ydre udsmykning eller det indre, idet vi kultiverer en gudfrygtig ånd. 1 Tim 2,8-10; Kol 3,1-2; 1 Pet 3,3-4**
- 4. Pålidelighed– er vi konsekvente i vor opførsel? Kan andre regne med os? Siger vi en ting og gør noget andet? Matt 23,1-3**
- 5. Simpelhed– Ikke at være bebyrdede med en overflod af ejendele men med det enkle ved en smuk indre ånd. Luk 12,15**

***Konklusion: Det er Guds arbejde, at bringe os til det punkt, hvor vi står mål med de standarder, som han sætter. Vor rolle er altid kun at komme til ham for at modtage kærlighed, for at bekende, for at få tilgivelse og nåde, styrke og kraft. Han fortsætter med at arbejde i os, så at andre kan se ham i os og blive tiltrukket af ham. Til gengæld lever vi rige, meningsfulde liv, som rører og velsigner mange, især os selv.***

## SVARNØGLE TIL LEKTIE #25

Sp. 1 – Ikke længere at tilpasse sig denne verdens normer.

Sp. 2 – At vi ikke skal elske verden.

Sp. 3 – **a.** Et syndigt menneskes begær; **b.** Øjnenes lyst; **c.** Pral.

Sp. 4 – Nej

Sp. 5 – Utugt, afgudsdyrkelse, trolddom, fjendskaber, kiv, misundelse, hidsighed, selviskhed, splid, kliker, nid, drukkenskab og svir.

Sp. 6 – Ved at leve i Ånden.

Sp. 7 – Kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse.

