

#29

Profeti – sandt eller falsk ?

I mange år har de fleste kristne kirker troet, at den profetiske gave ikke blev givet mere efter Jesu tolv apostles død. De tænker, at det Nye Testamente er Guds sidste åbenbaringer til os. Men hvad lærer Bibelen os egentligt om dette emne? Skulle der efterfølgende komme flere profetier? I denne lektie vil vi udforske dette og andre spørgsmål.

1. Hvilke forskellige gaver gav Kristus til sin kirke, da han steg op til himlen efter sin opstandelse? Ef 4,7-8.11

2. Hvad er de tre grunde til, at han gav os disse tre gaver? Ef 4,11-13

a.

b.

c.

3. Hvor længe skulle disse gaver forblive i menigheden? Ef 4,13-15

Alle kristne er enige om, at vi har brug for gaver som evangelister, præster, lærere og missionærer indtil Herrens komme. Hvorfor ikke også profeter? Teksten siger, at der er behov for disse gaver indtil "vi alle når frem til enheden i troen og ... til at være et fuldvoksnet menneske." Den tid er helt sikkert ikke kommet endnu. Derfor har kirken stadig behov for disse gaver, deriblandt den profetiske gave.

4. Hvilket råd er det, Paulus giver os, når han siger: "Udsluk ikke Ånden"?
1 Thess 5,19-20

5. Hvad er hans råd angående profetier? 1 Tess 5,21; 1 Joh 4,1

6. Hvorfor bør vi undersøge profeterne? Matt 24,24

7. Hvad forudsiger Bibelen vil ske i de sidste dage før Jesu genkomst? Joel 3,1-4

*Gud siger, at i de sidste dage før sin genkomst, vil han give profetier og syner til sit folk, både mænd og kvinder. Før verden blev ødelagt af oversvømmelse, sendte Gud Noa for at advare verden, før det skete. Ville det ikke give mening for Gud at give specielle advarsler, før verden til sidst ødelægges af ild? Men fordi der vil komme "falske profeter", bliver vi advaret om ikke "at ringeagte profetier", men at **undersøge dem**.*

8. Hvad er en af måderne hvorpå man kan undersøge en profet? Matt 7,15-20

9. Hvordan kan vi teste en profets lære og gerninger? 1 Joh 4,2; Es 8,19-20 (Es 8,20 er oversat mere korrekt på engelsk - der står frit oversat: "Til loven og vidnesbyrdet: Hvis ikke de taler i overensstemmelse med dette ord, er det fordi der ikke er noget lys i dem.")

Ifølge Guds ord, skal en sand profet harmonere med alle Bibelens love og dens lære. Der har været nogle i løbet af det sidste århundrede, som er blevet kaldet profeter, men hvis deres instruktioner er i modsætning med Bibelen, viser de sig at være falske. For eksempel i 70'erne troede Jeanne Dixon og Ruth Montgomery på kommunikation med de døde. Da Bibelen så klart lærer, at Gud alene er udødelig, og at mennesket er dødeligt, indtil Jesus kommer igen, kan ingen såkaldt profet, der tror på sjælens naturlige udødelighed, være en sand profet. (Se 'Tolv måder hvorpå man kan teste en profet' bagest i denne lektie).

I efteråret 1844 modtog en ung mand ved navn Hazen Foss, hvad han troede var et syn fra Gud. Ikke længe efter, var der nogen, som ville have ham til at fortælle synet til andre, men han var bange for at gøre det. Han sagde, at Gud havde advaret ham om konsekvenserne af ikke at adlyde, og hvis han nægtede, ville

lyset blive givet til en anden. Fordi han var bange for at blive til grin, nægtede han at fortælle om synet. Så kom nogle meget mærkelige fornemmelser over ham, og en stemme sagde: "Du har forårsaget, at Herrens Ånd bedrøvet har forladt dig." Forfærdet over sin egen stædighed og oprørskhed, fortalte han Herren, at han ville fortælle om synet, men da han havde samlet en gruppe af troende kristne, kunne han ikke huske synet. Hans forsøg på at erindre de scenerier, som var blevet vist ham, var til ingen nytte. Så udbrød han i dyb fortvivlelse: "Det er borte fra mig; jeg kan intet sige, og Herrens Ånd har forladt mig." Øjenvidner beskrev det, som det mest forfærdende møde de havde været til.

Tidlig i 1845 overhørte Foss en spinkel 17 årig pige, Ellen Harmon, fortælle om et syn, hun havde modtaget til en gruppe af troende i Portland, Maine. Han genkendte hendes syn som det, der var blevet givet ham tidligere. Da han mødte hende den følgende morgen, fortalte han hende om sin oplevelse og opmuntrede hende til at være trofast i udførelsen af hendes gerning, idet han sagde: "Jeg tror, at synerne blev taget fra mig og givet til dig. Nægt ikke at adlyde Gud, for det vil være til fare for din sjæl. Jeg er en fortabt mand. Du er udvalgt af Gud. Vær trofast i din gerning, og den krone, som jeg kunne have fået, vil du modtage." Ved at sammenligne datoer fandt man ud af, at Ellen ikke fik sin første åbenbaring, før han fik fortalt, at synerne blev taget fra ham.

Ellen G. White (tidligere Harmon) var en kvinde, som havde et utroligt forhold til Herren, hvilket det, hun har skrevet, bevidner. Det er anslået, at hun fik omkring 2000 syner, der varierede i længde fra 15 minutter til næsten 4 timer. Når hun havde et syn, holdt Fru Whites vejrtrækning op. Hendes hjerte og puls fortsatte med at slå, og hendes øjne var altid åbne og opadrettede. Indtil hendes død, 87 år gammel i 1915, udførte denne Guds budbringer trofast sit arbejde og bar oprigtighedens frugter. Der var aldrig noget tilfælde, hvor hendes lære afveg fra Bibelen. De allersidste ord, hun ytrede i en stor forsamling, var: "Brødre og søstre, jeg anbefaler jer denne bog (Bibelen)". Hendes liv og værker opbyggede kirken, styrkede tjenesten, ærede Kristus og førte til "de helliges helliggørelse."

Skønt hun aldrig nåede længere end til tredje klasse i skolen, er hun en af de skribenter, som har udgivet mest, og hendes bøger er blevet oversat til flere sprog end nogen anden kvindelig skribent. Millioner af mennesker bekræfter værdien af hendes værker, idet de har ledt dem nærmere Gud. Også en bred verdensomspændende bevægelse, der omfatter skoler, hospitaler, universiteter, forlag og endda en skole, hvor man kan læse medicin, er den direkte frugt af hendes liv i tjeneste og hendes åbenbaringer fra Herren. Hvis man anvender Jesu test på hende: "På deres frugter kan I kende dem", vil man finde rigeligt bevis på, at hendes kald var ægte.

Tolv måder hvorpå man kan teste en profet

1. En sand profet lyver ikke. Hans forudsigelse, vil altid være 100 % sand og præcis. (5 Mos 18,21-22)
2. En sand profet profeterer ikke mod betaling. (2 Kong 5,15-16)
3. En sand profet fremstiller ikke sin fortolkning af vedkommendes egne eller en anden profets profetier. Det er altid Herrens tolkning, baseret på det, som vedkommende fik åbenbaret. (2 Pet 1,20)
4. En sand profet profeterer ikke i sit eget navn. Det er altid i Herrens navn. (2 Pet 1,21)
5. En sand profet udpeger folkets synd, overtrædelser og misgerninger imod Gud. (Es 58,1)
6. En sand profet advarer folk om Guds kommende domme. (Es 24,19-21)
7. En sand profet opbygger menigheden med vejledning og råd i religiøse anliggender. (1 Kor 14,3-4)
8. En sand profets ord vil være i perfekt harmoni med ordene fra de forudgående profeter. (1 Kor 14,21; Es 8,20) [læs evt. det sidste vers i en engelsk bibeloversættelse for bedre forståelse]
9. En sand profet anerkender Jesus Kristi inkarnation og guddommelighed. (1 Joh 4,1-4)
10. En sand profet trækker ikke vejret, mens vedkommende modtager et syn. (Dan 10,15-18)
11. En sand profet kan genkendes ved resultaterne af dennes gerninger.(Matt 7,16-20)
12. En sand profet handler i overensstemmelse med Guds vilje og hans billigelse, som den er udtrykt i Bibelen i almindelighed og særligt i de Ti Bud. (5 Mos 18,18-19)

SVARNØGLE TIL LEKTIE #29

Sp. 1 – Apostle, profeter, evangelister, hyrder og lærere

Sp. 2 – **a.** at forberede Guds folk til tjenestegerning

b. at Kristi legeme kan opbygges

c. så vi alle må opnå enighed og modenhed

Sp. 3 – Indtil tidens ende

Sp. 4 – At man ikke skal ringeagte profetier

Sp. 5 – profetier skal afprøves

Sp. 6 – Fordi Gud advarer os mod ”falske” profeter.

Sp. 7 – Guds Ånd skal udgydes, og folk vil få drømme og syner.

Sp. 8 – På deres frugter eller gerninger kan I kende dem.

Sp. 9 – De skal harmonere med de love og den lære, som findes i Bibelen.