

#30

At leve som en discipel

Dåben er bare begyndelsen på dit nye liv som en Kristi discipel. Ordet kristen er kun nævnt 3 gange i det Nye Testamente, men ordet ”discipel” gentages over 260 gange. Hvad betyder det at være en discipel? Hvordan vokser man som discipel? I denne lektie vil vi undersøge, hvad Bibelen lærer om dette meget vigtige emne.

1. Hvad kvalificerer os, ifølge Jesus, til at være hans disciple? Joh 8,31

Det er nødvendigt, at vi anerkender Guds autoritet i vort liv, og at vi lever i lydighed mod hans ord. Uanset konsekvenserne, er vi kaldet til at tage imod hans ord og praktisere det i vort daglige liv.

2. Skal Jesus være vores eksempel i alle ting? 1 Pet 2,21

3. Hvordan var Jesu attitude, mens han var i denne verden? Joh 6,38

4. Hvad symboliserer det, at være døbt til Kristus? Rom 6,3-4

5. Hvordan forklarede Paulus det at være ”korsfæstet med Kristus?” Gal 2,20

Ligesom Jesus var helt overgivet til sin Fader må også vi overgive os helt til Kristus. Vi skal være forbundet til Kristus ligesom grenene på vintræet.

6. Hvor ofte sker død eller overgivelse af selvet for en Kristi discipel? Luk 9,23

Når vi bruger tid på at være sammen med Jesus hver dag, bør en del af den tid bestå af genindvielse af vort liv til ham. Hvis ikke vi aktivt overgiver os, vil vores "selv" gøre en indsats for at komme på banen igen. Denne handling er livsvigtig for vor forbindelse med ham!

7. Hvad skal ske for at et hvedekorn kan producere mere korn? Joh 12,23-26

Et liv levet for sig selv er spildt. Kun et liv der gives væk i tjeneste for andre, kan Gud bruge. Den, der er opslugt af sine egne behov og fornøjelser, kan ikke være en sand Guds discipel.

8. Hvad opfordres vi til at gøre, når vi ser, at "dagen" nærmer sig? Heb 10,25

9. Hvad er vi alle som Jesu disciple en del af? 1 Kor 12,12-13,27; Rom 12,4-5

Ligesom hovedet, eller hjernen, styrer hver del af et fysisk legeme, sådan må alle vi, som danner Kristi legeme, blive styrede af eller være overgivende til hovedet, som er Kristus.

10. Hvad skal vi stræbe efter at gøre? Ef 4,3-6

11. Hvor mange af os modtager åndelige gaver fra Kristus? Ef 4,7-8

12. Hvad er nogle af de forskellige gaver, som gives til os i Kristi legeme? Rom 12,6-8

For eksempel, hvis nogen spilder et glas vand til en fællesspisning, ville én med den profetiske gave sige: "Jeg sagde, at du ikke skulle stille glasset så tæt på bordkanten". Én der har lederevner ville begynde at dirigere andre til at gøre noget ved det. Én, der har fået et tjenestevilligt sind, ville gribe en mobbe. En lærer ville forklare vandets betydning i Bibelen. En opmuntrer ville forsøge at opbygge vedkommende. Én, der har fået et gavmildt sind, ville give ham en ny flaske vand, og én med barmhjertighed ville vise medfølelse ved at sidde ved siden af vedkommende, indtil vedkommende havde det bedre.

13. Hvad er formålet med disse tjenestegaver i menigheden? Ef 4,11-12

Vi har alle en rolle at spille i forhold til opbygningen af Guds menighed. Gud har givet enhver en speciel gave, der skal bruges efter evne. Det er ikke Guds vilje, at kun få bærer alle ansvar i menigheden, mens andre ingen har.

14. Hvilke tre områder skal Kristi legeme opbygges til? Ef 4,13

a.

b.

c.

15. Hvilket arbejde er tildelt alle disciplene, uanset hvilke gaver, de har fået? Matt 28,19-20

”Kærlighed til de sjæle, for hvem Kristus døde, vil sige korsfæstelse af vort eget jeg. Den, som er et Guds barn, burde fra nu af betragte sig selv som et led i den kæde, der er sænket herved for at frelse verden, og være ét med Kristus i hans frelsesplan ved at gå ud med ham for at søge og frelse de fortabte. En kristen skal altid gøre sig klart, at han har viet sig selv til Gud, og at han ved sin karakter skal åbenbare Kristus for verden. Selvhengivelsen, medfølelsen og kærligheden, der viste sig i Kristi liv, skal atter åbenbares i Guds tjeneres liv. (Den Store Mester, s 284)

16. Hvad er hemmeligheden bag det, at leve som en discipel? Heb 12,1-3

Hemmeligheden er altid at have øjnene fokuseret på Kristus. Det gør vi ved at bede til ham, læse hans ord og samarbejde med Helligånden i vort liv. Den der taber modet, mangler næsten altid at bruge tid alene med Kristus.

Konklusion: En discipel er én, der er overgivet til Kristi herredømme, og som leder andre til det samme herredømme. En discipels prioritet er at søge og tjene Gud. Gud ønsker, at vi tjener og opmuntrer hinanden i troen og har givet specielle åndelige gaver til hver enkelt, for at vi derved kan hjælpe til med at opbygge menigheden. Gud ønsker, at vi bevarer menighedens enhed, for det er gennem menigheden, at Gud arbejder for andres frelse. Som hans repræsentant, er vi blevet kaldt til at elske og tjene andre. Højere kald findes ikke.

SVARØGLE TIL LEKTIE #30

Sp. 1 – At holde fast ved hans lære

Sp. 2 – Ja

Sp. 3 – Han kom for at gøre sin Faders vilje, ikke sin egen.

Sp. 4 – Vi er døbt til Kristi død

Sp. 5 – ikke længere at leve, men at lade Kristus leve i sig.

Sp. 6 – Dagligt

Sp. 7 – Det skal dø.

Sp. 8 – Vi skal ikke opgive at mødes.

Sp. 9 – Kristi legeme

Sp. 10 – At bevare Åndens enhed med fredens bånd

Sp. 11 – Os alle

Sp. 12 – Profeti, tjeneste, undervisning, opmuntring, gavmildhed, ledelse, og barmhjertighed

Sp. 13 – At opbygge Kristi legeme

Sp. 14 – **a.** Indtil vi alle når troens enhed

b. Erkendelsen af Guds Søn

c. Nå modenhed som et fuldvoksnet menneske, en vækst der kan rumme Kristi fylde.

Sp. 15 – At gå og gøre alle folkeslag til disciple, døbe dem og undervise dem om alt, som Gud har befalet os.

Sp. 16 – Altid at rette vore øjne mod Jesus.

