



Lektie 12

GUDS SÆRLIGE DAG

Er det sket, at du har haft så travlt med at lege med dine venner eller med at lave lektier, at du har glemt at gøre noget, din mor bad dig om? Det er nemt at glemme, når man er midt i noget, er det ikke? Gud vidste, at vi måske ville få så travlt, at vi ville glemme noget ganske særligt. Han vidste, at vi sandsynligvis ville være så optaget af vore venner og andre ting, at vi ville glemme at tilbringe tid med ham.

Derfor gav Gud os en helt særlig dag – en dag, som han beder os om ”at huske”. Hvilken dag er denne særlige dag? Nogen siger, at den er søndag. Andre siger, at den er fredag. Og så er der nogen, der tror, at den er lørdag. Lad os se, hvad Biblen lærer os.

1. Hvilken dag i ugen er sabbat? (2 Mos 20,8-10) _____

2. Hvilke tre ting gjorde Gud på den syvende dag, efter at han havde skabt jorden og alt på den? (1 Mos 2,2-3)

- a. _____
- b. _____
- c. _____

Bem.: Med andre ord så satte Gud den syvende dag til side som en hellig dag. Det er en dag, på hvilken vi skal tilbede Gud og huske, at han er vores skaber. Det er en dag, vi kan tilbringe sammen med ham, så vi plejer kontakten med ham.

Hvilken dag er den syvende dag i ugen? For at finde ud af det, må vi se på en kalender. Du kan også slå ordet ”sabbat” op i en ordbog. (Bem. fra oversætter: Vores kalender i Danmark blev ændret i 1973, så den viser, at søndag er den syvende dag; men den ”rigtige” kalender viser, at lørdag er den syvende dag)

3. Hvilken dag er den syvende dag? _____



4. Hvad gjorde Jesus på sabbatsdagen? (Luk 4,16) _____

Bem.: En synagoge er et tempel eller en kirke. Jesus plejede at gå i kirke hver uge for at tilbede Gud.

5. Hvornår på dagen begynder Guds hellige sabbat? (1 Mos 1,5. 8. 13. 19. 23. 31.) _____

Bem.: Vi tilbeder på Guds sabbatsdag fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag. Ifølge Gud begynder en dag med aftenen og slutter ved det sidste dagslys.

6. Hvad siger Gud, vi ikke skal gøre på sabbatten? (2 Mos 20,8-11)

Sæt en cirkel omkring de ord, som du mener, Gud vil have dig til at gøre på hans specielle dag. Husk, at dette er en dag, hvor vi skal pleje kontakten til Gud og hvile fra alt vort arbejde.

Gå på indkøb

Gå i kirke

Gøre rent

Tage på picnic-tur

Læse i biblen

Reparere din cykel

Tage sig en lille lur

Lave lektier


Se TV

7. Hvis lørdag er sabbatsdagen, hvorfor går de fleste så i kirke om søndagen? (ApG 20,28-31) _____

Bem.: Paulus forudsagde, at når Jesus er borte, vil der komme mange vildfarelser ind i kirken og trække mange mennesker væk fra Guds sandhed.

Selvom nogle mennesker altid er forblevet tro over for sabbatten, har mange opgivet syvendeds-sabbatten til fordel for den første dag i ugen, nemlig søndagen.

Den tidlige katolske kirke ville trække flere mennesker til deres kirke. Mange, der blev omvendt, bragte ideer med sig, som ikke passede sammen med den bibelske lære. Mange af disse mennesker tilbød



'solen' på ugens første dag. Det er faktisk sådan, dagen fik dens navn, nemlig "Sunday" (det engelske ord for søndag betyder "solens dag"). Kirkeledere tænkte, at det ville være lettere at vinde hedninger til deres kirke, hvis de fik lov til at fortsætte med at tilbede på den dag, de var vant til. Efterhånden som søndagen blev mere populær, blev Guds lov gradvist glemt.

Tror du ikke, at Gud vidste, at dette ville ske? Det er derfor, han siger: "Husk sabbatsdagen", for der ville være så mange, der ville glemme den!

8. Da søndag er en tradition, følger de fleste den. Tror du, at Gud lægger vægt på, hvilken dag vi holder? (Mark 7,6-9) _____

*Bem.: Traditioner er tit gode, men **ikke**, hvis de træder i stedet for det, Gud beder os om at gøre.*

9. Vil vi stadig tilbede Gud på sabbatten i himlen? (Es 66,22-23) _____

Bem.: Vi vil fortsætte med at tilbede Gud hver sabbat på den nye jord gennem hele evigheden. Ligeså lidt som vi kan ændre på vores fødselsdag, ligeså lidt kan fejringen af verdens fødselsdag ændres til en anden dag.

Konklusion: Gud gav os sabbatsdagen som en gave, så vi kan slappe af fra verden og tilbringe en særlig tid med ham. Det er en dag, som han har velsignet og helliggjort. Han gør dette, så vi kan holde vores kontakt med ham og han kan velsigne os.

**Kære Jesus,
Tak, fordi du elsker mig så meget og er død for mig, så jeg kan komme i Himlen. Hjælp mig med at ære dig hver sabbat ved at tilbede dig og tilbringe tid med dig. Jeg beder dig om at give mig et følsomt og lydigt hjerte til ære for dig.**

Din ven,



NØGLE TIL LEKTIE 12

Sp. 1 - Den syvende dag

Sp. 2

- a. Han hvilede efter sit arbejde
- b. Han velsignede den syvende dag
- c. Han helligede dagen

Sp. 3 - Lørdag

Sp. 4 - Han gik ind i synagogen

Sp. 5 - Den begynder fredag ved solnedgang og slutter lørdag ved solnedgang

Sp. 6 - Vi skal ikke gøre noget som helst arbejde

Tage på picnic-tur

Tage sig en lille lur

Gå i kirke

Læse i Biblen

Sp. 7 - Satan har narret folk til ikke at følge Guds ord

Sp. 8 - Ja

Sp. 9 - Ja