

## Lektie 9

### JESUS KOMMER FOR AT HENTE OS

Hvert år ved juletid fejrer vi, at det lille Jesus-barn er kommet til denne jord. Det er en tid med stor glæde og fryd. Men vidste du, at Jesus sagde, at han ville komme endnu engang? Det hedder "hans andet komme". Det var en af de ting, han allerbedst kunne lide at tale om. Hvad lærer Biblen os om, hvornår og hvordan han vil komme igen? Den har alle svarene til os.

**1. Hvilket løfte gav Jesus? (Joh 14,1-3) \_\_\_\_\_**

---

*Bem.: Er det ikke godt at vide, at Jesus er ivrig efter at tage os op til Himlen sammen med ham. Han har travlt med at gøre alt parat til os, fordi han elsker os og ønsker, at vi skal være glade.*

**2. Hvad sagde Jesus, at han vil gøre, når han kommer igen? (Matt 16,27) \_\_\_\_\_**

---

**3. Hvordan vil Jesus komme tilbage her til jorden? (Åb 1,7; ApG 1,9-11) \_\_\_\_\_**

**4. Vil alle hans engle komme med ham? (Matt 24,30-31) \_\_\_\_\_**

*Bem.: Alle vil vide, at Jesus kommer igen, for hele himlen vil være fyldt med Guds herlighed og alle hans engle. Det vil ikke være en hemmelig begivenhed, som kun få vil have kendskab til. Alle vil se dette utrolige syn!*

**5. Hvad vil der ske med hans trofaste tilhængere? (1 Tess 4,16-18)**

---

---

**6. Hvad vil de mennesker, som ikke er hans tilhængere, gøre? (Åb 6, 15-17)**

---

---

*Bem.: Det er et af de mest sørgelige billeder i hele Biblen. Det er de mennesker, som altid har afvist Jesus, selvom han elskede dem så meget, at han døde for dem. Gud ønsker, at vi allesammen skal være i Himlen med ham, men han kan ikke tvinge dem, der afviser ham. Hvor er det trist, når det kunne være helt anderledes!*

**7. Hvad er det, som sker, som viser os, at Jesus snart kommer igen (Luk 21,9-11 og 25.; 2 Tim 3,1-4)**

---

---

---

---

*Bem.: Satan er den, der er skyld i ulykkerne. Det er ikke Gud. Men mange mennesker tror, at det er Gud, der er skyld i dem. Satan ønsker, at folk skal tro, at det er Gud, for han ønsker ikke, at vi skal vide, hvor meget Jesus elsker os.*

**8. Hvad er det allersidste, der vil ske, inden Jesus kommer igen? (Matt 24,14)**

---

*Bem.: Der vil ske mange ulykker lige inden Jesus kommer igen, men det vigtigste for Jesus er, at alle ved, at han elsker dem. Det er derfor, evangeliet vil blive prædikeret over hele verden, inden han kommer igen.*

*Han ønsker, at alle skal kende ham og få en chance til at tage imod ham i deres liv.*

**9. Er der nogen, der ved helt nøjagtigt, hvornår Jesus kommer?  
(Mark 13,32) \_\_\_\_\_**

**10. Hvad er vigtigst for Jesus at vi gør? (Åb 3,20) \_\_\_\_\_**

***Konklusion: Jesus elsker os og ønsker snart at komme tilbage. Når han kommer igen, vil hans tilhængere møde ham i skyerne for altid at være sammen med ham. Hans fødder vil slet ikke røre jorden. Vi vil blive løftet op for at være sammen med ham.***

***Lige nu er han i Himlen og gør alt rede for os, for han vil, at alt skal være perfekt. Det viser igen, hvor meget han elsker os.***

***Inden Jesus kommer, vil Satan forårsage mange ulykker, og mange mennesker vil give Gud skylden for det. Men evangeliet vil blive prædikeret i hele verden for at åbenbare, at Gud virkelig er god og venlig. Alle vil få chancen til at være med Gud i Himlen.***

**Kære Gud,  
Jeg er så glad for, at der ikke vil ske flere slemme ting, efter du er kommet for at hente os. Der er ingen, der vil blive syge eller dø. Jeg er spændt på, hvordan Himlen vil være. Hjælp mig med at være din ven, indtil du kommer tilbage.**

**Din ven,**

---

## NØGLE TIL LEKTIE 9

- Sp. 1 - At han vil komme igen**
- Sp. 2 - Han vil gengælde enhver efter hans gerninger**
- Sp. 3 - Han skal komme i himlens skyer**
- Sp. 4 - Ja**
- Sp. 5 - De, der er døde i Kristus, skal opstå først og sammen med de levende rykkes bort i skyerne for at møde Herren i luften**
- Sp. 6 - De vil skjule sig i huler og klippekløfter**
- Sp. 7 - Der vil være krig, jordskælv, hungersnød, pest. Havet vil bruse. Mennesker vil være egenkærlige, pengeglade, pralende, overmodige, fulde af hån, ulydige mod deres forældre, utaknemlige, spottere, ukærlige, uforsonlige, sladderagtige, umådeholdne, brutale, fjender af det gode, forrædere, fremfusende, hovmodige, de vil elske nydelser højere end Gud**
- Sp. 8 - Evangeliet skal prædikkes i hele verden**
- Sp. 9 - Nej**
- Sp. 10 - At vi lukker Jesus ind i vores hjerter**