

#2

Hvorfor du behøver en frelser

I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele menneskeslægten? Disse og andre spørgsmål vil blive udforsket i de næste par lektier.

1. Hvem skabte mennesket og med hvilken hensigt? 1 Mos 1,26 _____

2. Hvad gjorde Gud efter at han formede mennesket ud af jordens støv?

1 Mos 2,7 _____

Ordet "liv" i denne tekst står i flertal i den oprindelige hebræiske Bibel. Gud blæste "livenes ånde" ind i mennesket. Det er fordi Gud skabte alle mennesker gennem den ene mand. Den mand fik navnet Adam, hvilket betyder menneskehed. Ifølge Bibelen er hele menneskeheden lænket sammen af et fælles liv og betragtes som en enhed. Menneskeslægten, som vi alle er en del af, er opstået som et resultat af Adams ene liv. (se ApG 17,26)

3. Hvad var det, Adam ikke fik lov til at spise, efter at Gud havde anbragt ham og hans hustru i Edens have? 1 Mos 2,16-17

Gud skabte Adam og Eva med en fri vilje. Dette træ var et symbol på den frihed, Gud gav dem. De havde frihed til at adskille sig fra ham til enhver tid, og da det skete, at de adskilte sig fra Gud, kilden til alt liv, var der megen gråd i himlen, for Gud kendte til den lidelse, smerte, ødelæggelse og død, der nu skulle blive deres skæbne.

4. Hvor mange blev påvirkede af Adams synd, idet hele menneskeslægten blev skabt gennem Adam? Rom 5,12

2-2

Da Adam syndede, adskilte han sig faktisk fra Gud. Og da han gjorde det ... ændrede hele hans natur sig og blev moralsk fordærvet. Eftersom vi stadig var "i ham" da han syndede, ændrede vores natur sig også gennem arvelighed.

5. Hvor mange er retfærdige eller gode i Guds øjne, som resultat af syndefaldet?

Rom 3,9-12 Præd 7,20 Es 64,5

6. Hvor mange står skyldige eller fordømte under Guds lov på grund af det universelle syndproblem? Rom 3,19

7. Hvor mange har syndet, og hvem er vores eneste håb? Rom 3,23-24

8. Hvad sagde David om sig selv, som også er sandt for os alle? Sl 51,7

Synd er en tilstand eller en natur, som vi alle har arvet fra fødslen. Det er noget, vi er født med på grund af Adams fald. Derfor er der intet, vi kan gøre i og af os selv, for at slippe af med den. Dog er det ikke vores skyld, og Gud bebrejder os ikke for at være født som syndere.

9. Hvilken tilstand er vi i fra fødslen? Sl 58,4

Vi er født adskilte fra Gud. Trods det, at vi er syndere fra fødslen, har Gud givet os det valg, at vi kan undslippe dette problem gennem Jesu Kristi evangelium.

10. Hvilke to tilstande befinder vi syndere os i - ligesom får? Es 53,6

Vi er af natur selvcentrerede. Vi kan ikke gøre for det! Lad os sige, at jeg slår min nabodames græsplæne hver uge. Enhver ville mene, at jeg var et "godt" menneske, men Gud ser på hjertet. Jeg kunne gøre dette med flere forskellige hensigter. Jeg kunne gøre det, fordi jeg elsker at blive rost af andre. Jeg kunne gøre det, fordi der er noget, jeg vil have fra hende, og vil være i en gunstig position for at kunne spørge hende om det. Jeg kunne befinde mig i en dårlig familiesituation og have brug for at afreagere et andet sted. Jeg kunne

2-3

endda gøre det, fordi jeg har hørt, at hun har ret mange penge og står med en fod i graven. Vi aner ofte ikke, hvorfor vi gør, hvad vi gør! Det er skjult dybt inde i vores hjerte eller underbevidsthed.

11. Hvorfor kan vi ikke stole på vores eget hjerte? Jer 17,9 _____

Fordi vores hjerter er bedrageriske, bedrager vi os selv til at tænke, at vi er gode, og at vi med Gud kan frelse os selv gennem vores egne gode gerninger. Et godt eksempel på, at vi bliver bedragede af vore egne syndige hjerter, er Peter. Peter lovede Jesus, at han hellere ville dø end at forråde ham, og det troede han virkelig selv. Han var oprigtig. Men da prøven kom, fornægtede han sin herre tre gange. (Se Mark 14,27-31)

12. Hvad siger Jesus, det sande vidne, vedrørende vores egen selvevaluering? Åb 3,17 _____

Problemet med de fleste af os er, at vi ingen anelse har om, hvor syndige vi er. Vi har virkelig ingen forståelse for vores sande tilstand. Problemet er, at vi tit sammenligner os med andre, for at se hvor godt det går. Lad os sige, at tre af os var i gang med at skyde pile mod et mål i luften. En når måske 25 m, den anden måske 2,5 m, og til sidst når den tredje 50 m. Vi ville sige, at den tredje uden tvivl var vinderen, men hvad hvis målet ... var solen!? Ville det så betyde noget, hvor langt op vores pile nåede? Vi falder miserabelt til kort over for Guds høje standard.

13. Hvad er det eneste, der virkelig kan befri os fra vores syndproblem? Joh 8,32 _____

14. Hvad beviser det, når vi begår synd, selv imod vores eget ønske?? Joh 8,34 _____

*Vi er ikke syndige fordi vi synder. Vi synder, **fordi vi er syndere af natur**. Det er, hvad vi frembringer. Et æbletræ frembringer æbler, fordi det er et æbletræ. Vi begår synd, fordi vi er syndige. Det kommer ud af en naturlig tilbøjelighed, som vi alle er født med. Kun Gud kan tage sig af det for os.*

15. Kun hos hvem finder man frihed fra syndens trældom? Joh 8,36

16. Hvorfor kom Jesus til denne verden? 1 Tim 1,15

17. Hvad har Bibelen at sige til dem, som påstår: "Vi har ingen synd?" 1 Joh 1,8

18. Hvad anklager vi Gud for, når vi siger, at vi ikke har syndet? 1 Joh 1,10

Den eneste grund til, at Guds ord fortæller os, at vi er syndere, er, for at vise os, at vi har brug for en frelser. Når vi engang indser vores totale syndighed, bliver evangeliet det bedste budskab, vi nogensinde har hørt.

19. Hvilke to ting gør Gud for os, hvis vi bekender vore synder til ham? 1 Joh 1,9

a. _____

b. _____

Konklusion: Gud er ikke ude på at se, hvor mange mennesker, han kan holde ude fra himlen. Tværtimod, på grund af hans store kærlighed, gør han alt, hvad en kærlighedens Gud kan gøre, for at alle kan være der.

Hans løsning på vores syndproblem var Jesu død på korset. I vores næste lektie skal vi undersøge, hvad der præcis skete på korset. Hvorfor måtte han dø? Hvad gjorde han for hele verden, som vi ikke ved, og hvordan berører det mig personligt?

Svarnøgle til lektie no #2

- Sp. 1 – Gud og for at herske over jorden
- Sp. 2 – Gud blæste sin egen livsånde i ham
- Sp. 3 – Træet til kundskab om godt og ondt
- Sp. 4 – Alle
- Sp. 5 – Ingen
- Sp. 6 – Alle
- Sp. 7 – Alle, Jesus er vort eneste håb
- Sp. 8 – Vi er syndige fra fødslen
- Sp. 9 – Ondskab
- Sp. 10 – Vi er alle faret vild, og har vendt os hver sin vej
- Sp. 11 – Vore hjerter er bedrageriske
- Sp. 12 – Elendige, ynkelige, fattige, blinde og nøgne
- Sp. 13 – At kende ”sandheden”
- Sp. 14 – Vi er blevet syndens trælle
- Sp. 15 – Jesus
- Sp. 16 – At frelse syndere
- Sp. 17 – Vi bedrager os selv, og sandheden er ikke i os
- Sp. 18 – Vi anklager ham for at være en løgner
- Sp. 19 - a- tilgive os b- rense os

