

## #4

# Guds ultimative opofrelse for dig

Korset blev opfundet omtrent 600 år f.Kr af fønikerne. Herefter blev det indført af egypterne og senere af romerne, som udviklede det og brugte det til henrettelse af bortløbne slaver og deres værste kriminelle.

Korsfæstelse var den mest smertefulde og ydmygende henrettelsesmetode, som nogensinde var anvendt af mennesker. Typisk ville det tage mellem tre til syv dage at dø på korset. Der ville gå koldbrand i ens hænder og fødder, som var gennemborede af rustne søm. Smerten var uudholdelig, idet det føltes som om hvert led i kroppen blev revet fra hinanden. Døden ville til sidst indtræde som resultat af kvælning. Man kunne ikke puste luft ud uden at rette kroppen op, og når man gjorde det, var smerten uudholdelig. I nøgenhedens skam, blev man udsat for nattens kulde og dagens hede.

Men hvad er det, der gør Kristi død til et så meget større offer end så mange andres død? Mange martyrer har lidt en rædselsfuld død - nogle på måder, der, i det mindste set udefra, synes at være mere smertefulde end døden på korset. I denne lektie vil vi udforske dette og andre spørgsmål.

### **1. Hvad skreg ypperstepræsterne og tempelvagterne, da Pilatus præsenterede Kristus for dem? Joh 19,5-7**

---

*Pilatus, der repræsenterede Rom, fandt Jesus uskyldig, så jøderne blev nødt til at give en begrundelse for, hvorfor de krævede Jesu korsfæstelse. De sagde, at de havde en lov, der dømte Kristus til døden. Den lov de henviste til, var loven om blasfemi.*

### **2. Hvilken henrettelsesmetode var fastsat som straf, ifølge den lov om blasfemi, som jøderne henviste til? 3 Mos 24,16**

---

*I Joh 10,30-33 ser vi, at jøderne igen tog sten op for at stene Jesus, da han sagde: "Jeg og Faderen er ét". Dette beviste, at de var klar over, at stening var den fastsatte henrettelsesmetode for blasfemi.*

**3. Hvorfor krævede jøderne så, at Jesus blev korsfæstet, hvilket for jøderne var det samme som at "hænge på et træ"? (ApG 5,30; 10,39; 13,29) 5 Mos 21,22-23**

---

*Da jøderne råbte "korsfæst ham", krævede de ikke alene at Kristus skulle dømmes til døden, men de krævede, at Guds forbandelse måtte ramme ham.*

*Når nogen blev hængt på et træ, kunne en jøde ikke bede en tilgivelsesbøn for de synder, vedkommende havde begået, fordi han for evigt blev adskilt fra Gud.*

*Han var forbandet. Så enhver, der så en mand hænge mellem himmel og jord, ville konkludere, at han var forladt af begge, og uværdig til begge dele. Dette var, hvad de tilønskede Kristus!*

**4. Hvordan har Kristus genløst os? Gal 3,13**

---

*Gud gjorde Kristus til en forbandelse for vores skyld. Han **følte hele verdens skyld**, mens han hang på træet.*

**5. Vidste Jesus, at han var nødt til at blive til en forbandelse for vores skyld? Matt 26,36-46**

---

*Gud kunne ikke fjerne forbandelsen fra Kristus, fordi han elskede os, og det var den eneste måde, hvorpå han kunne frelse os. "Han sparede ikke sin egen søn, men gav ham hen for os alle". Dette viser os, hvor meget Faderen også elsker os.*

**6. Hvem oprejste Jesus fra de døde? ApG 5,30; 1 Kor 6,14; Gal 1,1**

---

*Kristus var aldeles afhængig af sin Fader, mens han var på denne jord, og han var ikke mindre afhængig af Faderen i forbindelse med sin opstandelse.*

**7. Hvad var det for et bemærkelsesværdigt udbrud Jesus kom med, før han udåndede? Mark 15,33-37**

*Planen var, at Jesus skulle dø for menneskeslægten, og så ville Faderen oprejse ham. **Men Jesus råber til Sin fader, at han føler sig forladt. Hvad er gået galt med planen? Lige her er just pointen i opfrelsen... Han føler, at hele verdens synd vækker for megen***

*anstød til, at Faderen kan acceptere hans offer. Han føler ikke længere Faderens tilstedeværelse. Håbet om opstandelsen forsvinder sammen med denne forladthed. Han kunne ikke frelse både verden og sig selv. Han måtte vælge mellem verden og sig selv. . .*  
**OG ALLIGEVEL GENNEMFØRER HAN DET!**

*Ved du, hvad han udtrykker gennem denne handling? At han elsker os mere, end han elsker sig selv! At han var villig til at dø for evigt uden håb om opstandelse, så vi kunne leve. At han var villig til at blive adskilt fra sin fader, som han havde været sammen med fra evighed af. At han var villig til at opgive nogensinde at kunne se sin Faders ansigt igen, for at vi kunne frelses. Det er, hvor meget han elsker os. Dette er dybden af hans allerstørste opofrelse for os.*

I Salmernes bog 22 læser vi den bemærkelsesværdige beretning om en korsfæstelse og de selv samme ord, som Jesus ytrede, før han udåndede. Denne beretning giver os en anelse om den dybe følelsesmæssige smerte, som knuste hans hjerte, mens han hang på korset.

### **8. Hvordan beskriver Jesus sig selv i vers 7?**

---

### **9. Hvad har Kristus gjort for at vise os Guds kærlighed? 1 Joh 3,16**

*Jesus gav sit liv og var villig til at ophøre med at eksistere, så vi kunne leve i hans sted. Dette er hvor meget korset demonstrerede Guds kærlighed til os syndere. Gennem denne fantastisk store opofrelse, fortalte Jesus os syndere, at han elsker os mere end sig selv.*

---

### **10. Hvordan burde denne store opofrelse påvirke os? 1 Joh 4,19; 2 Kor 5,14-15**

---

*Konklusion: Når vi ser den kærlighed, som Jesus havde, da han valgte os frem for sig selv, vækker det kærlighed i os. Dette er den rigtige motivation for at tage imod Kristus,*

*fordi han har vist os, hvor meget han elsker os, og vi kan langsomt begynde at betroe ham  
vore hjerter og liv.*

## **SVARNØGLE TIL LEKTIE #4**

Sp. 1 – Korsfæst Ham

Sp. 2 – Stening

Sp. 3– De ville have ham forbandet af Gud.

Sp. 4 – Ved at blive gjort til en forbandelse for os.

Sp. 5 – Ja

Sp. 6 – Faderen

Sp. 7 – Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig?

Sp. 8 – Som en orm

Sp. 9 – Han satte sit til liv for os.

Sp. 10 – Det begynder at drage os til ham.

