

## #9

# At vokse op til Kristus

I en tidligere lektie udforskede vi, hvad tro er. Vi lærte, at et bedre ord for **tro** er **tillid**. Og vi lærte, at vi begynder at have tillid til Gud ved at læse hans ord, bede til ham og betro ham vort liv.

Er du interesseret i at vokse åndeligt? Du kan ikke vokse ved at fokusere på vækst. Sandsynligvis er intet mere ødelæggende for åndelig vækst end hele tiden at kontrollere sig selv for frugt. Er dit mål at kunne ”rumme Kristi fylde”? (Ef 4,13) Tænk du af og til over, om du overhovedet vokser? Der er en sikker måde at finde ud af det på. Se på, om du spiser. Er indtagelse af livets brød ikke måden at vokse åndeligt på? I denne lektie vil vi lære, hvordan vi vokser i vor kristne tro. Skal vi være afhængige af Kristus i forhold til vor frelse og derefter af vores egne gerninger? Hvad forventer Gud af mig? I hvilken del af processen spiller Gud rollen, og i hvilken del spiller jeg rollen?

**1. Hvad er væksten i de kristne liv? 2 Pet 3,18**

---

**2. Hvor får vi denne nåde fra? Heb 4,16**

---

**3. Hvor kan vi opnå kundskab om Jesus Kristus? 1 Pet 2,2-3**

---

*Det er gennem personligt studium af Ordet, at vi får en fuldere forståelse af kundskaben om Jesus.*

**4. Hvad er det, som skal vokse? 2 Thess 1,3**

---

*Vor tro skal vokse i dens vedvarende afhængighed af Gud. Peter var et godt eksempel på vor situation. På et tidspunkt er hans øjne kun rettet mod Jesus, idet han træder ud af båden og ud på vandet for at være sammen med ham, men lige så snart han tager øjnene væk fra Kristus og begynder at stole på sig selv ...begynder han at synke. Det er ikke usædvanligt for os også at vakle sådan i vor tro.*

**5. Hvad er nødvendigt, for at vi kan vokse og bære frugt? Joh 15,4**

*Vækst i det kristnes liv er at lære at være mere og mere afhængig af Gud. Afhængighed af Gud er en alt eller intet sag. Der findes ikke noget som delvis tillid eller delvis overgivelse. Du er enten overgivet til Gud i en given stund, eller du er ikke overgivet til ham og stoler på dig selv.*

**6. Vil Kristus nogensinde gå fra os? Rom 8,35,38-39**

---

*Intet kan skille os fra Guds kærlighed - derfor, hvis vi snubler og svinger, behøver vi ikke vente på at Gud "køler af". Vi giver ikke op og beslutter, at det aldrig vil lykkes os at komme i himlen. Vi skal ikke forsøge "at gøre det godt igen" på egen hånd og så komme tilbage til ham. Vi kommer med det samme til ham og bekender vor synd og vort behov for ham. Gennem alt dette fortsætter vort forhold med Gud.*

**7. Men er det muligt at skille os fra Kristus? Joh 15,6**

---

*Gud vil ALDRIG skille sig fra os, derfor når en separation sker, er det, når det er os, der skiller os fra ham.*

**8. Er vi stærke eller svage af natur? Matt 26,41**

---

**9. Hvordan vokser vi i styrke? 2 Kor 12,9-10**

---

*Obs: Vi må indse, at vi som kristne ikke vokser ved at blive stærkere og stærkere. Vi vokser ved at indse på ny hver eneste dag, hvor svage vi er, og hvor afhængige vi er af Guds nåde.*

---

**10. Hvordan beholder jeg en fortsat forbindelse med Kristus? Kol 2,6**

---

*Du spørger måske: "Hvordan kan jeg blive i Kristus?" På samme måde som du antog ham i begyndelsen. . . du overgav dig til Gud for at tilhøre ham alene for at tjene og adlyde ham, og du antog Kristus som din Frelser. Du kunne ikke selv bevirke forsoning for dine synder eller forandre dit hjerte, men da du havde overgivet dig til Gud, troede du, at han, for Kristi skyld, gjorde alt dette for dig. Ved tro blev du Kristi ejendom, og ved tro må du vokse i ham ved at give og tage. Du må give alt – dit hjerte, din vilje, din tjeneste - overgive dig til ham for at lyde alle hans bud. Du må også tage imod alt – tage imod Kristus, velsignelses fylde, at han må bo i dit hjerte og være din styrke, din retfærdighed, din evige hjælper – for at du kan få kraft til at adlyde." (Vejen til Kristus, s 101-102)*

## **11. Hvad er hemmeligheden for kristen vækst? Heb 12,2-3**

---

*Obs: "Når vi tænker på os selv, vendes tankerne bort fra Kristus, der er kilden til liv og kraft. Derfor søger Satan altid at lede vor opmærksomhed bort fra Frelseren og at forhindre sjælens forening og samfund med ham. Fristeren søger at lede dine tanker hen til verdens fornøjelser, livets bekymringer, uro og sorg, til andres fejl eller dine egne fejl og din egen ufuldkommenhed." (Vejen til Kristus, s 104)*

## **12. Hvad vil der ske, når vort fokus forbliver på Kristus? Joh 15,5; Fil 4,13**

---

***Konklusion: Mange har den forkerte idé, at åndelig fødsel kommer fra Gud, men at åndelig vækst er deres eget ansvar. Det er simpelthen ikke muligt at vokse i nåde ved vores egen svage præstation. Vækst er en Guds gave, og vi modtager løbende denne gave, når vi beder ham om at komme ind i vore liv hver dag.***

***Når Gud indbyder os til et sted, hvor vi er totalt afhængige af ham, når han beder os om at erkende vor hjælpeløshed adskilt fra ham, så lukker han ikke døren op for inaktivitet. Det liv, som styres af Gud, er et yderst nyttigt og tjenende liv. Gennem Kristus kan vi gøre alt.***

## **SVARNØGLE TIL LEKTIE #9**

Sp. 1 – At vokse i Kristi nåde og erkendelsen af ham

Sp. 2 – Fra Gud

Sp. 3 – Gennem hans ord

Sp. 4 – Vor tro

Sp. 5 – At være forbundet med Kristus

Sp. 6 – Nej

Sp. 7 – Ja

Sp. 8 – Svag

Sp. 9 – Ved at være afhængig af Kristi magt

Sp. 10 – Ved fortsat at modtage ham hver dag

Sp. 11 – At hold sine øjne fokuseret på Jesus

Sp. 12 – Vi vil bære megen frugt