

#27

Guds penge – vort ansvar

Penge, og måden vi bruger dem på, er lige så vigtigt for Gud, som det er for os. I Ordsprogenes bog er der skrevet mere om penge end om noget andet emne. Penge kan vise sig at være en velsignelse i vort liv eller en fælde for os. Det er vor holdning til pengene, der bestemmer, hvordan vi bruger dem i dette liv.

1. Hvem tilhører vi, vores ting og jorden? Sl 24,1-2

2. Hvem giver os evnen til at tilegne os rigdom? 5 Mos 8,18; 1 Krøn 29,12

3. Hvad advarer Gud os imod i forhold til vor holdning til penge?

Ordsp 11,28; Sl 49,16-21; Luk 12,15-21; 1Tim 6,17-19

Alle vore penge og besiddelser tilhører Gud, og det er ham, der giver dem til os. Han vil, at vi skal have tillid til, at han vil møde vores behov, og være bevidste om, at det ikke er noget, vi skaffer os i egen kraft.

4. Kan penge blive en fælde, som vi fristes til at falde i? På hvilken måde? 1 Tim 6,6-10

Det er nemt at falde i den fælde, at jage efter penge og udelukke alt andet i vores liv. Mange lever, som om penge var den største bekymring i denne verden. Til sidst er der ikke plads til noget andet, og særdeles ikke til tro og tillid til Gud. Dette er en ting vi må sikre os imod.

5. Hvordan taler Gud til os om dette problem? Luk 12,22-34

6. Hvordan skal vor indstilling til penge være i forhold til andre? Ordsp 11,25-26; Luk 6,38

Verden byder os at beholde så meget som muligt for os selv, men Gud velsigner dem, der giver rundhåndet af ejendele, penge og energi. Når vi giver, forsyner Gud os med mere, så vi kan give mere. Desuden hjælper det at give os til at se på vores ejendele ud fra det rigtige perspektiv. Vi bliver klar over, at de egentlig ikke var vores til at begynde med, men at de var givet til os af Gud, så vi kunne bruge dem til at hjælpe andre med.

7. Skal vi samle sammen til fremtiden? Ordsp 21,20

8. Skal vi stille sikkerhed for andre? Ordsp 17,18; 22,26-27

9. Skal vi låne ud til andre, der beder os om det? Luk 6,34-35; 5 Mos 15,7-8.10-11

De penge vi beslutter at give til andre bør betragtes som en gave, ikke som et lån. Derfor skal vi være sikre på, at vi har råd til at give en sådan gave i tilfælde af at pengene ikke betales tilbage.

10. Hvordan skal vor indstilling være til penge i forhold til Gud? Sl 96,8; Ordsp 3,9-10

Det "første af al din afgrøde" henviser til den praksis at give den første og bedste del af høsten til Gud (5 Mos 26,9-11). Mange giver Gud deres levninger. Hvis de har råd til at donere noget, så gør de det. Disse mennesker er måske oprigtige og bidrager gerne, men deres holdning er ikke desto mindre vendt på hovedet. Vi skal over til at give Herren det første af vores indkomst. Dette demonstrerer, at Gud, ikke ejendele,

27-3

har førstepladsen i vort liv, at vore midler hører ham til, og at vi kun er forvaltere af Guds midler. At give til Gud hjælper os for det første til at sejre over

grådighed, hjælper os til at forvalte Guds midler ordentligt, og gør os åbne til at modtage Guds særlige velsignelser.

11. Hvor meget ser gud som "førstegrøden"? 5 Mos 14,22-23

12. Hvad lover Gud, hvis vi giver vor tiende tilbage til ham? Mal 3,6-10

Folk i Malakias tid ignorerede Guds bud om at give en tiendedel af deres indtægt til hans tempel. Måske har de været bange for at miste det, de med møje havde indtjent, men her fejlbedømte de Gud. "Giv, så skal der gives jer." siger han i Lukas 6,38. Når vi giver, må vi huske på, at de velsignelser, som Gud lover, ikke altid er materielle, men han holder altid ord.

13. Til hvilket formål blev tiende brugt i det gamle Israels tid? 4 Mos 18,21,23,24

Da Josva førte israelitterne ind i det forjættede land, fik hver stamme tildelt et stykke land som deres arv. Den eneste undtagelse var Levis stamme. Som præsterne skulle de tjene Herren på fuldtid. De fik ikke tildelt land til dyrkning, kun byer at bo i. De 11 andre stammer gav en tiendedel af deres indtægt eller høst til at støtte levitterne, for at de kunne arbejde for Gud.

14. Hvordan skal præstestanden i dag støttes ifølge Bibelen? 1 Kor 9,13-14

Når vi giver vores tiende, støtter vi præstestanden således, at evangeliet om Kristus kan blive spredt. Herved ærer vi Gud og hans arbejde i vort liv.

15. Hvilket særligt løfte giver Gud til dig og din familie? Fil 4,19

Konklusion: Penge er IKKE roden til alt ondt, det er KÆRLIGHED til penge, der er ond. Penge er en nødvendighed, som vi alle har brug for i livet. Og Gud velsigner os med penge, så vi kan kanalisere denne velsignelse til andre. Og når pengene flyder frit fra vort hjerte, vil Guds velsignelser også flyde frit til os og gennem os.

SVARØGLE TIL LEKTIE #27

Sp. 1 – Herren

Sp. 2 – Gud

Sp. 3 – Ikke at sætte vor lid til penge.

Sp. 4 – At gå efter penge over alt andet.

Sp. 5 – Vis Gud din tillid, og han vil sørge for dig.

Sp.6 – Saml ikke på penge, men vær gavmild.

Sp.7 – Ja

Sp.8 – Bibelen advarer imod det.

Sp. 9 – Lån ikke ud, men hvis du kan, giv i stedet som en gave

Sp. 10 – Vi skal give Gud førstegrøden.

Sp. 11 – De første 10%

Sp. 1 2 – Han vil velsigne dig.

Sp. 13 – Til levitternes præster

Sp. 14 – Gennem tiende og gaver for Guds arbejde

Sp. 15 – Gud vil møde alle dine behov.

